

Prefatio

Tekst: Jan Duin;
muziek: Harry de Jong.

Ter inleiding op
het eucharistisch
gebed.

Koor: 1. Gij die geen vreem-de God wil zijn
Allen: 3. Gij weet zo goed wie men-sen zijn

1. wees als een hand die rust op mij
3. één kor-te len-te le-ven wij

1. laat ons toch niet in stof op-gaan
3. breng ons tot bloei een vol-le dag

1. doe met ons, geef de men-sen een naam.
3. voor-dat de dood ons vindt bij nacht.

Solist: 2. Dui-zen-den ja-ren zijn voor U
Koor: 4. God maak geen men-sen't wach-ten moe

2. niet lan-ger dan één le-vens-uur
4. sta ons dit uur uw vre-de toe

2. 's mor-gens zijn wij nog le-vens-groot
4. geef ons zo-veel ge-lyk als wij

2. en in de a-vond bij-rij dood.
4. dra-gen aan leeg-te en aan pijn.

Allen: 5. Spreek een ver-los-send woord van-daag

5. en wees als brood op on-ze vraag

5. Gij geeft de aar-de goe-de hoop

5. zo-lang Gij met de men-sen woont.