

IK GELOOF

1.) IK GE- LOOF IN AL-LES WAT LEeft, IN WAT

IK GE- LOOF in ALLES, IN AL-LES WAT LEeft, IN WAT

A-DEMT WAT GROEIT EN WAT BLOEIT. IN DE WERELD DIE mij OM-

DIE

GEEFT, IN DE GLIM-LACH VAN EEN AN- DER

Mij OMGEEFT

- 2) IK GELOOF IN HET VUUR VAN DE LIEFDE (VAN DE LIEFDE)  
 VAN ZIJN MACHT ZIJN STERKTE ZIJN KRACHT  
 IN DE WERELD DIE MIJ OMGEEFT  
 IN DE LIEFDE VAN DE ANDER
  
- 3) IK GELDOF IN GOD DIE TOT ONS SPREEKT (DIE TOT ONS SPREEKT)  
 DIE ZICH KENBAAR MAAKT DOOR DE MENSEN  
 DOOR DE WERELD DIE MIJ OMGEEFT  
 DOOR HET LEVEN VAN DE ANDER.
  
- 4) IK GELOOF IN EEN VADER VOOR ONS ALLEN (VOOR ONS ALLEN)  
 IN DE GEEST DIE ONS LEVEN DOET  
 IN DE WERELD DIE ONS OMGEEFT  
 IN HET LEVEN MET DE ANDER.