

1. Zie de aarde ko-gel-rond, daar schieten huizen uit de grond; er
komen mannen van het land, met hout en kei-en in de hand, ze
houwen stenen stuk voor stuk en bouwen maar op goed geluk.

Zo gloeit een to-ren he-mel-hoog. Om in te
wo-nen he-mel-hoog. (breed)

Maar niemand bouwt met vlees en bloed, als hij het om de stenen doet.

En ie-der spreekt 'n vreemde taal, wij al-lemaal, en

ieder spreekt 'n vreemde taal, wij al-lemaal, al-lemaal.

2. Zie de stad met dode steen,
de toren kijkt er overheen;
en ieder draagt zijn steentje bij,
maar jij voor jou en ik voor mij.
Er vallen woorden één voor één,
maar niet van brood - alleen van steen.
Zo groeit een toren - hemelhoog,
om in te wonen - hemelhoog.

3. Zie die toren van ivoor,
die gaten in de hemel boort.
Wie vindt daar nu nog namen voor?
Dat noem je Babel - Hemelpoort -
het wordt een stenen afgodsbeeld,
een volk dat met zijn leven speelt.
Zo groeit de toren - hemelhoog
om in te wonen - hemelhoog.