

Geloofsbelijdenis.

40

1. Ik ge-loof,
in een God die als in vader is,
dat zijn zoon voor ons ge- leden heeft.

na - na na - - - -

die ons in zijn schepping vader is, dat is iets wat ik
en ons door zijn dood verlossing geeft

Wast geloof
Waar-om best sij God voor mij

zo on-ein-dig ver-der? Waar-om
moet ik steeds in mijn leven zo on-zeker ver-der

- 3) Ik geloof, dat de zoon ook weer verzaen is,
dat zijn glorie onvolprezen is, dat is iets wat ik vast geloof.
- 4) Ik geloof, dat de dood voor ons geen macht meer heeft,
dat de geest ons alle krachten geeft, die nodig zijn voor dit geloof.

REFREIN :

- 5) Ik geloof, in een God die drie personen is,
dat hij onder ons gekomen is, nu en in alle eeuwigheid,
nu en in alle eeuwigheid.