

Vrede zondet geweld

Refrain:

S
a

heer de we-reld het ge-duld ie-de-re mens te ver-

b

ge-ven kwaad en schuld. Zich te ver-zoe-nen hoe moeilijk het

gaat. Door ge-weld goedheid aandacht en be-raad.

solo

1. Leer el-kaar be-min-nen, geen grenzen aan uw land
2. We roe-pen op tot boete het boe-ken van het brood.
3. We moeten gaan ver-and' ren de wegen van ons hart.
4. Werken aan de vrede door liefde, geen ge-weld.

S
A

noe - - - -

b

(Vrede zonder geweld)

1. Sa-men te bouwen een wereld hand in hand.

2. rond deze tafel, ver-e-nigd klein en groot,

3. niet buiten-slui-ten, niet luwet-send zijn of hard.

4. Een waardig le-ven, geen binding met het geld

1. We dromen van een mens-heid ge-luk-kig zon-der stand

We denken aan pro-blemen, ver-los-sen uit de nood

3. De mensen tot ons trekken, ver-scheid, gekweld door smart

4. De ar-men on-ze vrienden, aan rijken voor-ge-steld,

noe - - - - -

1. met God in ^{ijeruz'} zijn doopsel aan ver-want - -

2. als we be-le-ven, ver-rijzen uit de dood - -

3. door te-gen-slagen, ver-sombeld en ver-hard - -

4. voor goed als maat-staf de ar-beid mee-ge-teld - -