



1. Zijn er veel wegen waart niemand zich waagt, om
 2. Stroomen ri-vieren nog eeuwen naad zee, en
 3. Hoe-lang zijn de mensen nog bang voor elkaar, en



dat ze zo ver vreden gaan; hoe-lang horen
 wordt dan die zee niet te groot? hoe-lang is de
 bang voor zich-zelf bo-ven dien? hoe-lang kijken



mensen al-leen maad zich zelf, voor-dat zij een ander ver-
 af stand nog veilig en ver, voor mensen die leefden in
 o-gen nog strake voor zich uit, voor-dat ze de ruimte gaan



staan? Hoe-lang worden oor-logen verder ge-
 nood? Hoe-lang spreken wonden van eigen ge-
 zien? En als dan de aarde be-waarbaad zal



voerd, voor vij-anden niet meer be-staan?
 luk, en zwij-gen ze an-deren dood? Het
 zijn zullen wij dan nog le-ven mis-schien?



ant-woord wie weet, wie weet waad het be-gint, het



ant-woord waadit ver-der in de wind.