

# Naar wat ongrijpbaar is

Tekst : M. de Bruijne  
Muziek : A. Telderman

$\text{♩} = 132-138$   
tempo 1

*p*  
Naar wat on-grijpbaar is en toch be - staat

*mf*  
licht in de dui-ter-nis, beel-den als dro - men va - ger dan woor-den, ver als een ster,

*f* *p*  
blij-ven wij zoe-ken, zo - dat wij vin - den blij-ven wij zoe-ken, tot het ge - ge - ven

*molto ritenuato*

wordt.

§1

1. In de warm - te tus - sen woor - den  
2. O-ver - al waar men - sen sa - men

*mf*  
in de zacht - heid van een blik  
bond-ge-noot zijn in ge-vecht  
in je hoofd te - gen een schou - der  
te-gen al wat ziek en kwaad is

2

Poco a poco crescendo

*mf*

3. Jij die ons kent tot in ons diepste wezen,

*mf*

Poco a poco crescendo

G C D G Es As7

die ons al ken - de voor het eer - ste licht, in Jouw hand kun - nen we de toe - komst le - zen

G G7 Cmin Bes Bes7 Es

Naar strofe 4

en in Jouw oog weer - spie - gelt ons ge - zicht. en in Jouw oog weer - spie - gelt ons ge - zicht.

en in Jouw oog weer - spie - gelt ons ge - zicht.

*f* *mf*

C7 F D7 G