

# HET LIED VAN ALLE ZAAD

217

4/4

S  
1. WIE ALS 'N GOD WIL LEVEN HIER OP AAR-DE

A  
B  
NOE

WIE ALS 'N GOD WIL LEVEN HIER OP AAR-DE

S  
NOE...  
Hij MOET DE WEG VAN AL-LE ZAAD, EN ZO VINDT HIJ GE NA-DE

A  
B

EN ZO VINDT HIJ GE NA-DE

2. Hij gaat de weg van alle aardse dingen  
 hij leeft het lot met hart en ziel van alle sterfelingen.

3. Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven  
 het kleinste zaad in weer en wind moet sterven om te leven.

4. De mensen moeten sterven voor elkander  
 het kleinste zaad wordt levend brood zo voedt de een de ander.

5. En zo heeft onze God zich ook gedragen  
 en zo is Hij het leven zelf voor iedereen op aarde.

