

RUIMTE GENOEG IN GODS LIEFDE

oorspronkelijke titel: Plenty of room in the family

tekst: William J. en Gloria Gaither

ned. tekst: Kees Jan Spijker

muziek: William J. Gaither

arr. Hans Lieberton

S. A. T. B.

Ruim-te ge-noeg in Gods Lief-de Ruim-te voor jong en voor oud.

Ruim-te voor vreug-de en ook voor ver-driet Ruim-te daar Hij van je houdt. *Fine*

1. Er is ruim-te ge-noeg bij Gods kind'-ren om
 2. Er is ruim-te ge-noeg aan Gods ta-fel de
 3. Ook voor ons is er plaats in Gods Lief-de, ook voor

1. sa-men ge-tui-gen te zijn van Gods wond're Lief-de en
 2. Heer no-digt al-len er aan. Met brood en met wijn, zo ge-
 3. ons stierf de Hel-land aan 't kruis. Voor ons is er plaats in Gods

© Copyright 1974 by Gaither Music Co, Nashville, USA

voor de Benelux: UNIVERSAL SONGS HOLLAND B.V., Amsterdam

in exploitatie bij Molenaar N.V., Wormerveer

13.0408.03

1. Gods zorg voor jou. Kom maak van je hart Gods do - mein.
 2. den - ken wij, Heer. Dat Uw li - chaam 't kruis heeft door - staan.
 3. lief - de en trouw. Een plaats ook voor ons In Gods huls.

PLENTY OF ROOM IN THE FAMILY

Chorus:

Plenty of room in the family,
 Room for the young and the old;
 Plenty of happiness, plenty of love,
 Plenty of room in the fold.

There's plenty of food at the table,
 No need to economize there;
 There's all you can hold and there's plenty besides,
 The store-house will never be bare.

Chorus: . . .

There's lots to be done in the family,
 A job that will fit every man;
 There's caring and lifting and loving to do.
 So pitch in and do all you can.

Chorus: . . .

If you're lonely and looking for friendship,
 If you're lost and you want to be found,
 There's plenty of room in the family of God.
 There's plenty of love to go 'round.

13.0408.03