

LIED VAN DE VRAGENDE MENS.

20

Refrein:

Nee, vraag niet waarom,  
maar doe wat God je zegt,  
Nee, vraag niet,  
maar doe wat God je zegt. (—)

- 1) Hoe kan de zon blijven schijnen op aard'.  
Waar oorlogen zaaien de dood?  
Waarom treft duizenden kind'ren het lot  
te sterven nog vragend om brood?  
Waarom lijkt soms onze wereld een hel,  
ofschoon God een hemel belooft?
- 2) Hoe kan de mens blijven bidden tot God,  
zolang hij zijn naaste niet ziet?  
Waarom toch vraagt men:  
" vergeef onze schuld",  
maar doet men het zelf meestal niet?  
Waar vind ik iemand die antwoorden kan,  
op al de "waarom's" van dit lied?