

PG 1A inleiding doe doe OOSTAAN, MORGEN, WEG JE SUIJERS, DANS 6

DOE DOE DOE DOE DOE DOE DOE

OP STAAN, MORGEN, WEG JE SUIJERS, DANS EN DAARW DAAL NEER EN GEEF HET LEVEN GLAAS

DOE DOE DOE

LIJSTER ZING EN WEK IN ONS HET LIED DAT MORGENLICHT BEGIEFT, GODS MELODIE

DOE DOE DOE

WAKS LEVE GOD, DIE ONS DE MORGEN GEEFT. LEVE DIE WARME VLAM, GODS

EIGEN GEEST. LEVE DE ZON, DIE OPSTAAT ALS DE ZON, ZIJN

GRAF-KLEED ACHTER LAAT, OP NIEUW BE-GON.

2. Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint,  
waar zwerver, vreemdeling een haven vindt.  
't Harde leven stelt een vraag aan God,  
zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood.  
Lang leve God, zijn wereld lenen wij.  
Leve de Geest, Zij roept ook ons erbij.  
Leve de Zoon, Hij zegent wat Hij kan.  
Hij zegent vredezoekers, leef ervan.

3. Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,  
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan.  
Wees een teken van de tijd die komt,  
een zee van vrede, alle haat verstomt.  
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij.  
Leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!  
Leven de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop:  
ja, samen met Hem loopt geen weg meer dood.

4. Opstaan, mensen, Jezus roept ons op  
een eind aan wachten, wereld op zijn kop!  
Toeters, drums, viool, trompet, gitaar:  
kom, stop met zorgen, je bent toch nooit klaar.  
Lang leve God, Hij deelt met ons de wijn.  
Leve de Geest, haar pijlen doen geen pijn.  
Leve de Zoon, Hij zet de tafel klaar.  
Je weet niet beter: altijd jubeljaar!