

514

LIED VAN DE HONDERDMAN

J. van Duin
Jap. Vreemde taal

1 HONDERDMAAL MOET IK GE - LO - UEN in EEN NAAM ZONDER GE - ZICHT EN DAN IS HET MAAR TE HO - PEN DAT JE BENT, DAT JE BENT, DAT JE BENT ON - ZICHT BAAR LICHT.

2. Langs de mensen moet ik dwalen,
moet ik dwalen als een kind.
En dan hoor je maar verhalen
dat je komt, dat je komt,
dat je komt en jij me vindt.

3. Honderd woorden moet ik spreken
en ik vraag je honderd uit.
Meestal krijg ik taal noch teken,
maar eens klinkt, maar eens klinkt,
maar eens klinkt een nieuw geluid.

4. Bij de goden moet ik zwijgen,
moet ik zwijgen als het graf,
om het levend woord te krijgen
dat ik zelf, dat ik zelf,
dat ik zelf eens zeggen mag.

5. Honderd dingen moet ik delen,
moet ik breken als het brood.
Want van brood en samen spelen
wordt een mens, wordt een mens,
wordt een mens een leven groot.

6. Alle dagen moet ik sterven,
ook al wordt ik eeuwen oud.
Want van dodelijke scherven
komt geluk, komt geluk,
komt geluk in duizendvoud.